

Mutluluk neydi? Elle tutulur birşey miydi? Yoksa yenilir mi? Sadece manevi hislerimiz için mi geçerliydi? Maddiyatta işin içinde miydi? Mekanlarla mı bir alakası vardı yoksa anılarla mı? Uzansak mı tutabilirdik yada gitsek mi görebilirdik? Mutluluk aslında okuyacağını sözcüklerin arasına gizlendi.Yazması benden,okuyup bulması sizden.İşte o yüzden gidip gördüğüm,güldüğüm ne varsa armağandı bana.Adı da ' Koredeki Mutlu Anılarım 'dı.

Enaysın hikayesi tamda burada,Haziran ayının 4'ü,bir Cumartesi başlıyordu.Haziranın bunaltıcı sıcaklığı gelip çatmışken Enays hala netleştiremediği Kore seyahatini düşünüyordu.Ancak o ona düşen her şeyi yapmış; başvurduğu okuldan kabul almış,pasaportunu çıkartmış, 'BÜT BÜT atıyor kalbim' mantığından sıyrılarak bütün sınavlarını geçmişti.Kabul aldığı okul belkide hayatında başarabildiği tek şeydi. Artık harekete geçmesi gerektiğini,hayatında birşeylerin değişme vakti geldiğini hissediyor ve geleceğine yön vermek istiyordu.Fakat bilmiyorduki kaybettiğini düşündüğü yönüde geleceğideona bir bileklik mesafedeydi.Babasına alması için yakarıp yalvardığı...

Enays Türk kahvesi içtiği her anı 'günün en güzel anı' olarak görürdü.Ama bu an en en güzelydi çünkü o an babasının aldığı bilet haberiyle taçlandırılıyor ve böylece Enaysın Kore macerası başlıyordu.Şimdi geriye kalan tek şey 25 Haziran tarihli uçuşunu beklemektir.Koreyi beklemek... Günler çabucak geceleri kovalamış Enaysın uçuş tarihinde durmuştu.O şimdi elinde tuttuğu biletlerle hayatında gerçekleştireceği ilk seyahatine başlayacaktı.Vur patlasın çal oynasın Kore yolcusu kalmasın!

Bolca kucaklaşma,iyilik temennileri ve birazda sulugözlülük yaptığım anlardam sonra 'yanlışlıkla' engellilere özel kısımdan pasaport kontrolüm yapılıyor ve ben uçağa biniyordum! Vur patlasın çal oynasın Kore yolcusu kalmasın! Yolculuğumun ilk varış noktası Seoul ve sonrası aktarmalı olarak Busandı. İlk defa uçağa binen Enays için uzun ve zorlu bir yolculuk olacaktı.

Korean Air ile 13 saatlik uçuşun sonunda şiş bacaklarla sonunda Enays Seoul Incheon havalimanına iniyordu ama diğer uçağı Gimpo havalimanından kalkacaktı.Nasıl olsa 'free shuttle' vardı değil mi? Yoktu! Çünkü bileti aldığı acenta tarafından kandırılmıştı.Uzaktan bakıldığından kesinlikle annesini kaybetmiş küçük bir kız çocuğunu andıran Enays ortada kalmış halde diğer havalimanına gitmenin çarelerini arıyordu.Ürkmüş gibi bir hali vardı. Bir oaraya bir buraya bakınan Enaysı gören insanlar şöyle bir süzüyor ve onun pörtlek gözlerinden farklı olduğunu şıp diye anlıyorlardı.Uçakta tanışma fırsatı bulduğu yaşlı bir bey amca durumunu fark ediyor ve nasıl gidileceğini öğreterek Gimpo havalimanına kadar eşlik ediyordu.Bir kozmetik firmasının CEOsu olduğunu öğrendiği bu bey amcayla tekrardan görüşmek üzere sözleşerek ayrılan Enays Busan'a giden uçağına koşar adımlarla biniyordu.

Soluğu yurdunda alan Enays etrafı keşfe çıktığı sırada ilk yemek deneyimini bir pirinç burger ve ramen ile yapıyordu.Değişik bir histi bu onun için. Çünkü bir süre başka br ülkede tek başına olacaktı.Sabahlardan ve erken uyanmaktan nefret eden Enays bu sabah hala yorgunluğunu üzerinden atamamış olmasına bakmadan hazırlanıp tanışma faslının gerçekleşeceği mekana saatinden önce vardı.Fakat bir sorun vardı.Etrafta kimsecikler yoktu.

Ona oldukça karışık gelen binada bir süre oyalandı ve tabikide geç kaldı.İlk gördüğü topluluğa daldığı sırada biri 'Enis Altinok' diye seslendi.Ve sonunda nereye ait olduğunu bulmuştu. Bundan sonrası yeni arkadaşlarıyla bolca gezecek ve Koreye ait ne varsa deneyimleyecekti. Enays çevresine göre farklı bir kızdı.Hatta arkadaşları onun bu dünyaya ait olmayan bir çizgi film karakterlerine benzediğini düşünürlerdi.Önce Enaysı tanıyalım ; Evinden,daha çokta yatağından ayrılmanın onun için anlamı sevgiliden ayrılmaktan daha acıdır.Bu yüzden bulabildiği ne yer varsa uyur ve sabah derslerini protesto eder.Takıntılı olduğu bir kola markası vardır ve çok sevdiği Türk kahvesiyle birlikte içer.O kadar çok müzik dinlerki bazen kulaklığı üzerinde unuttur ve sık sık kırar.Kitap okumayı çok sever ve günün birinde ünlü bir yazar olma hayalini kurar.Hatta kitaplığında yazdığı hikayelerin çıktısını alarak kimseye ellettirmediği özel bir köşe bulunmaktadır.Korece şarkı söylemeyi çok sever ve dans etmeyede bayılır.Fransız tarzı şapkaları ve iyi giyimiyle tanınan Enays onu tanımanın satırlara sığmayacağını düşünüyor.

İlk istikamet Nampo Dong! Seunghang kampüsten doğru Nampo Dong a doğru yürüyerek gidilen güzergahta ne varsa görülüyor,etrafta aylak aylak geziliyordu.Yenilen yemek sonrası Gwangbok Lotte Department Store da soluklanılıyor ve akşam yemeği için tekrardan Nampo Dong ta bir yer bulunuyordu.Enays hiç alışık olmadığı Kore içki kültürünü yakından görme fırsatı yakılıyor ve gecenin sonunda Soju sarhoşu arkadaşlarını sızdıkları yerden toplamaya çalışarak ilk günü noktalyordu.

Gün 'Hydrangea Fest' günü! Taejongdae'ye vardığında Enaysı bir çiçek festivali karşılıyordu. Danubi Trenine de binerek bu muazzam parkın gezilmedik hiç bir yeri bırakılmıyor ve bol bol fotoğraf çekilerek keyifli bir gün geçiriliyordu.

Kpop'un popüleritesi o kadar inanılmaz bir boyuttaki idol gruplarının danslarını milyonlar izliyor ve sık sık coverları yapıyor.İşte bugün Enays o dansları asıl yerinden öğrenecekti. dEnays Gwangbok Ez Dans Akademisinde,o dansları asıl yerinden öğrenecek. Dans hocası herkesten Twice 'Cheer Up' ve BTS 'Fire' arasında bir seçim yapmasını istedi.Kızların neredeyse tamamı Twice gurbunun şarkısını seçmiş,kızlar sınıfı oluşturmuştu.Fakat BTS fanı yani ARMY olan Enays erkek dansının zorluğuna bakmadan en önde dansı öğrenmeye koyuldu.Evet sınıftaki iki kızdan biri Enaystı! Fakat yaşlıları olan birçok genç kızın hayali hayatının aşkıyla tanışmakken onun hayali BTS ile tanışmak ve yazar olarak onlar için çalışmaktı.Koyu ARMY Enays...

Bir başka gün 'Gwanganli Beach' olarak geçen su sporları merkezine gelen Enays arkadaşlarıyla iyice kaynaşmasından faydalanarak bütün gün kah sörf yapıyor,tekneyle açılıyor, kah yarış yapıp Koreli arkadaşını kaçırmaya çalışıyordu.Korece sloganları ağzından hiç eksik olmuyor,takımıyla girdiği bot yarışında kazanan taraf oluyordu.Tamamen çılgın,tamamen Enaysın içinde olduğu harika bir gün geçiriyordu.

Gwanju da 2 gün geçirecek olan Enays küçük bir bavul yapıp yola koyuldu.İlk durak 'Teddy Bear Museum'dı.Sanırım orada hayatının aşkını buluyor,bolca oyuncak ayılarla şakadan flörtleşiyordu.Sonrası Bulguksa tapınağını ziyaret ve akşam otelde oyun faslı oluyordu.Kalan günde 'California Beach' te yaz sığınının acısını çıkartmaktı.

İyi bir aşçı olan Enays bu seferde Korede bir Koreli aşçıdan yemek yapmasını öğreniyordu. Sonuç, arkadaşlarının tadım sırasındaki olumlu tepkilerine bakılırsa iyi oluyordu.Ellerime sağlıktı.

Hep dizilerde,kliplerde görürdü Seoul'u... Bugünde o elektronik ekranları bir kenara atıp gerçeğini yaşıyordu. Insadong da yemek yedikten sonra alışveriş yapıyor soluğu bir Hanbok dükkanında alıyordu.Korenin geleneksel kıyafetini yakınlardaki Gyeongbokgung Sarayında dolaşarak deneyimliyordu. Ve sonra bir dağ evinde konaklayarak yarınki gün 'Everland'e gidiliyordu.Tehlikeli ve korkunç ne varsa Enays için onlara binilmeliydi.Çünkü Enays eğer evinde oturmuyorsa,gün çılgınca noktalanmalıydı. Öylede oluyor,korkunç ne varsa hepsine zevkle biniyordu.

Kahramanımız Enays,satırlara sığamayacak daha nice şeyler yaşamış,ürkek başladığı bu seyahate deneyimlediği şeyler sayesinde daha cesur ve mutlu devam etmişti.Mutluydu çünkü tekrar gelmesi ve bu sefer dönmemesi gerektiğini hissediyordu.Bu his 21 yıllık hayatında kendi evinde bile tadmadığı türdendi.Mutluydu çünkü en güzel anılarını yaşıyordu.Mutluydu çünkü evindeydi.Mutluydu çünkü Koredeydi.

EN\*\*\* AL\*\*\*\*\*